

Αγαπημένοι μου ,
συγχωριανοί και συγχωριανές.

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας και για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι εδώ κοντά σας και είμαι πολύ χαρούμενη.

Ήμουν μόλις 13 ετών όταν ξεκίνησα την αθλητική μου δραστηριότητα στο σύλλογο του χωριού μας.

Εκεί ξεκίνησα πιν-πόνγκ, βόλλεϋ και μπάσκετ.

Μετά πήγα στο σύλλογο Φενέρμπαχτσε, όπου και πήρα τα πρώτα μου βραβεία.

Στη συνέχεια με πήρε ο σύλλογος του "ΠΕΡΑ" και εκεί ξεκίνησα τον κλασικό αθλητισμό στα κάτωθι αθλήματα:
100 μέτρα, 100 μέτρα μετ'εμποδίων, 400 μέτρα, άλμα εις μήκος, άλμα εις ύψος, σφαιροβολία, δισκοβολία και ακοντισμό.

Είχα πολλές διακρίσεις και πρωτιές και ήταν μεγάλη μου χαρά που τίμησα τον σύλλογό μας και το χωριό μας.

Ήρθα στην Ελλάδα το 1964 και μέναμε στου Ζωφράφου για 15 χρόνια.

Μετά στο Πόρτο-Ράφτη όπου και συνεχίζω να μένω.

Εκεί , επί 3 χρόνια μαζί με την αδελφή μου Ασπασία , τρέχαμε Μαραθώνιο 11 χιλιομέτρων.

Πήραμε πολλά βραβεία και βγαίναμε πρώτη ή δεύτερη εναλλάξ και ειδικά το 2004 είχαμε πολλές πρωτιές.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκα ήταν το 2012, που έτρεξα στην Αθήνα.

Πιστεύω ότι θα ευχαριστηθείτε,βλέποντας το βίντεο που έφτιαξε ο ανηψιός μου Κώστας, ο γιός της αδελφής μου Ασπασίας, με πληροφορίες από την εγγονή μου Αλεξάνδρα, και είναι αυτός που σας λέει τώρα , όλα όσα έζησα στον αθλητισμό και τίμησα το χωριό μας.

Μου δίνετε μεγάλη χαρά στα 91 μου χρόνια , να είμαι μαζί σας και να θυμάμαι πάλι , όλα αυτά που πρόσφερα στον σύλλογό μας.

Να έχουμε καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα.

Σας αγαπώ.....Πολυξένη.....